



Michel WUYTS studeerde pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. Alhoewel hij meteen een boeiende job had in het onderwijs bleef zijn droom om wielercorcommentator te worden. Ondanks de opmerking van zijn moeder, “Is dat wel een vak?”, is hij de coryfee-koersverslaggever geworden bij de VRT: ‘geen Wuyts - geen koers’.

Michel houdt van taal en alles wat emotioneert. Dus ook van muziek. Ooit verklaarde hij openhartig op KLARA dat hij minstens evenveel respect heeft voor een winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd als voor een rondewinnaar.

Als geoefende tenor deed Michel de liefde op voor het zingen in het romaanse kerkje van Pellenberg en zong jaren in het Basilekkoor van Scherpenheuvel, ook gregoriaans en madrigalen. Rachmaninov 3, Fauré's Requiem en Bach, behoren tot zijn lievelingsmuziek.

INAUGURATIE

Het is cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’ dit niet ontgaan en inaugureerde Michel Wuyts als haar peter-beschermeling-ambassadeur op haar eerste jubileumconcert, ‘Oekener Festspiele’ op donderdag 12 september 2019 in de St.-Martinuskerk te Oekene-Roeselare.

In een daaraan gekoppeld interview ontweek Michel de akelige vragen en thema's niet en deelde volgende standpunten:

- sport is opium van het volk.
- een ronde winnaar komt nog niet aan de enkels van een winnaar van van de Koningin Elisabethwedstrijd.

